

CHILDMBAS



**Tack säger alla 270 förskolebarnen
till ICA-nära i Strömsnäsbruk för de fina gosedjuren**

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande

Janne Wickman
0433-62531

Sekreterare

Christer Blomquist
0433-20077

Kassör

Eva Esko-Thelin
0433-20303

Ledamöter

Carina Jönsson-Brandt
0433-20785
Susann Eriksson
Fadderansvarig
042-205307

Suppleanter

AnnGreth Wickman
0433-62531
Marita Blomquist
0433-20077

IT ansvarig: Björn Eriksson 042-205307

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva Christer Carina Janne Susann

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia,
Lamarana (Lama) Jallow, Rose Baldeh, Bunama Krubally

Hemsida, e-post och bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
Bankgiro: 5061-2514

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja och filter. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det små möjligheter för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

**Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!**

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Donationer (mars 2012 - juni 2012)

Återigen tackar vi er alla som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång.

Till bortgångnas minne har totalt 21 950 kronor skänkts.

Jensens - Wickmans Begravningsbyrå 4 240 kronor

Lagadalskyrkan 30 000 kronor.

Lidhults skola 3 859 kronor

BRAFAB 1 520 kronor

Tack till Bengt Haraldsson för lånet av hans skåpbil som vi fraktade material med, som skulle sändas till Gambia.



Viktigt!

Glöm inte att meddela oss om ni bytt adress.

Även om ni skaffat e-mail adress eller bytt denna.



Mansajang skolans huvudlärare heter **Rose Baldeh**. Rose har bott i Mansajang hela sitt liv. Växte upp i en familj med föräldrar, två bröder och en syster. En av bröderna bor nu granne med Rose.

Rose är gift och har sex barn i åldern 6 till 23 år. Hennes man är polis och arbetar ute vid kusten, 40 mil bort. Där har han dessutom en fru/familj till. Rose och hennes man kan inte träffas så ofta, så Rose har ansvar för hemmet i det mesta. Tillsammans äger dom ett litet hus där hon lever sitt liv.

Efter sex år i grundskola och ytterligare fyra år i annan utbildning studerade Rose två år i yrkesskola. Sedan undervisade hon ett tag och därefter läste hon på Gambia College och tog sin lärarexamen. Hela tiden hjälpte hennes pappa henne med kostnaderna.

För arton år sedan – redan från starten – började hon arbeta för CHIGAMBAS. Hon känner sig stolt över att vara del av CHIGAMBAS, för de hjälper hennes by med utbildning av fattiga barn. Rose är dessutom numera en av tre ledamöter i CHIGAMBAS utbildningskommitté.

"Det är ett hårt liv att leva och bo i Basse. Allt här är mycket dyrt och folk har inga pengar att handla för", säger Rose. "Jag saknar också min mor", tillägger hon.

Rose är troende muslim och ber fem gånger om dagen. Hemma, på arbetet eller vart hon befinner sig för stunden. Ibland besöker hon också moskén för att bedja.

"Utbildning är nummer ett. Förmågan att kunna försörja sig själv och även att göra saker på rätt sätt, är viktigt. Jag är lyckligt lottad, för jag har ett arbete och en egen inkomst. Det är det inte många kvinnor i Gambia som har. Eftersom jag är ensam målsman och ansvarstagare i hushållet för det mesta, går all min fritid åt till att sköta hemmet". Den traditionella musiken är Roses favoritmusik och själv spelar hon trummor.

"Min förhoppning inför framtiden är att mina barn ska växa upp till ansvarstagande människor och att dom får arbete och kan klara sig själva", avslutar Rose sin berättelse.

Basse 2012-02-14

Besöka ditt fadderbarn?



Många av våra faddrar har frågat oss om vi inte kunde arrangera en gruppresa till Gambia. Vi undersöker nu hur stort intresset är. Är du intresserad? Hör av dig via vår mail adress

info@chigambas.se

Det är givetvis inget bindande och vi kan inte heller lova att vi kan ordna någon resa.

Vi lovar däremot svara er som hör av sig personligt.

Dagen då jag träffade mitt fadderbarn Mariama.

Vi hade planerat att vi skulle åka och hälsa på våra fadderbarn. Dagen kom och vi åkte iväg och morfar sa att vi skulle hälsa på mitt fadderbarn. Först blev jag såklart jättenervös och jättepirrig men superglad. Det var inte så långt ifrån där vi bodde. När vi kom in på den skumpiga lilla sandvägen så kom det massa barn springande. De var nyfikna och undrade vad vi var för några. Vi hoppade ur minibussen och gick fram till barnen. Lama frågade om jag kände igen en flicka som han höll om. Jag fick



inte fram ett ord... Han sa det här är ditt fadderbarn. Jag visste inte var jag skulle ta vägen, hon var supersöt och hennes hår stod ut åt alla håll och kanter. Några månader tidigare hade vi skickat ner en låda som vi hade med oss och lämnade till familjen. I den fanns det t.ex. kläder, ljus, tvål och leksaker. Det var så mycket liv utanför huset och alla ville fram och titta så vi fick gå in i deras lilla "hus" för att vara ifred. "Huset" var ett litet rum med två sängar. Jag, min lillebror, mamma och pappa satt där inne med Mariama och hennes mamma. Mariama satt och höll sin nya docka och mamman var mycket glad och småskrattade. Eftersom Mariamas mamma inte kunde engelska så fick Lama hjälpa oss och översätta. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv!

Mimmi (11 år) som vill åka till Basse igen!

Lama och Philip på besök i Sverige



Den 26 juni landade Lama och Philip på Köpenhamns flygplats där vi hämtade dem. De hade verkligen sett fram emot detta Sverigebesök. Efter ett antal månader hade de fått sina visum och pass klara för att kunna genomföra denna resa.

Syftet med resan var att de skulle lära sig mer om Svensk kultur och träffa alla i styrelsen i Sverige. Att få vara med på ett styrelsemöte och på så sett lära sig hur en ideell förening arbetar på ett demokratiskt sätt.

Besöket var tvunget att genomföras på skollovet för under denna tid har Lama det lite lugnare. Det hade varit fantastiskt om de skulle kunna varit med på årsmötet men tyvärr var detta inte genomförbart.

14 dagar skulle de stanna och vi hade satt ihop ett digert program för dem. Jag ska nu försöka redovisa vad som hände under deras vistelse här.

26/6 Inkvartering hos AnnGreth och Janne.



27/6 Fotboll är den absolut största sporten i Gambia.

Därför ett besök på

Traryds Idrottsplats där ordförande Lars Petersson tog emot och informerade om hur en fotbollsklubb fungerar i Sverige.

Färden gick sedan vidare till Hinneryds idrottsplats för att titta på knattefotboll och deras konstgräsplan. Lama var, som ni förstår, imponerad av detta "gräs".



Dagen fortsatte med en genomgång av kommande dagars program. Lama såg fram emot allt

som skulle hända.

En liten demonstration hur trädfällning



och virkes hantering kan gå till. Lama var mycket intresserad och fick givetvis prova på att köra fyrhjulingen. Hans korta kommentar efter provkörning var. "Med en sådan i Basse och hade man

varit kung".

Ett besök på godisfabriken var ett måste.



Deras kommentarer var "så här mycket godis har

jag aldrig sett i hela mitt liv".

Dagen avslutades med mycket prat och ett antal timmar vid datorn.

Då Philip är duktig med datorer, hjälpte han till med att visa Lama hur man använder olika program.



28/6 Besök på Strömsnäsbruks grundskola.

Då CHIGAMBAS verksamhet handlar om utbildning var ett besök på en svensk skola ett måste.



Rektor Lena Andersson tog emot oss och informerade om skolans verksamhet och förklarade hur undervisning går till här i Sverige.

Lama var imponerad av den höga standarden på material som vi har här på våra skolor. Lena frågade om vi var intresserade av lite överblivet skolmaterial som de



hade. Vi sa givetvis ja till detta. Vi hjälptes åt att hämta materialet och kommer att sända det till Gambia. Vi köper in oss på en container men trots fraktkostnaden så har vi materialet för halva priset mot vad vi skulle ha betalt för det i Gambia.

Färden gick vidare till förskolan Tranan där barnskötare Annett Johansson mötte oss.

Här fick vi lära oss hur de tar hand om de små barnen.

Då Chigambas de senaste åren satsat på bra fasta lekredskap på våra skolgårdar

var givetvis Lama mycket intresserad av dessa. Vi tog många bilder för att sedan försöka bygga liknande redskap i Gambia. Särskilt intresserad var Lama av upphängningsanordningen av gungorna, de vi har i Gambia håller inte så länge. Nu har vi lösningen!



"Vad var detta för konstiga, jättesolbrända människor" tänkte barnen. "Här gäller det att vara försiktig". Men efter några minuter kom de på att de var inte alls farliga.

Nu var det dags att se hur tryckning av denna tidning går till.

Jan "Frille" Fritiofsson, VD för Markaryds Grafiska hade lovat att visa oss runt. Det blev en lärarik eftermiddag för våra Gambiavänner och även för oss. Vi har alltid med oss ett antal Chigambas-Nytt till Gambia som Marita har översatt till engelska. Nu vet Lama var tidningen kommer



ifrån och hur det går till att tillverka den.

På väg hem passerade vi vattenskidklubben Svanen, här fick våra gambiavänner se något som de aldrig hört talas om. Att man åker skidor på vatten! Just när vi var där var det ingen som åkte, men en av klubbens ledare visade oss all utrustning och bjöd därefter på en åktur med klubbens häftiga båt. Mycket omtyckt tur!



29/6 Denna dag började med besök på vårdcentralen. En sköterska visade oss runt och förklarade vad som händer vid ett sjukbesök.



Det som imponerade mest på Lama var renligheten. Vi besökte också ett äldreboende. Vi fick ta del av vilka möjligheter det finns att bo på när vi blir äldre.

Den 30/6 begav oss till Sölvesborg.

Idag var huvudattraktionen ett besök på Nymölla Bruk och dagen kom att figurera runt min släkt. Då mitt barnbarn, Wilma, hade ridskoleavslutning efter en veckas ridläger, stannade vi till utanför Kristianstad och vi fick se vad de lärt sig under denna vecka.



Lamas kommentar: "Vilka fina hästar och så duktiga de var."

Färden gick vidare till Sölvesborg och här förklarade min syster Ingrid (som är busschaufför) hur kollektivtrafik fungerar. Lamas kommentar: "Här har Gambia mycket att lära!" I Gambia har det blivit lite status att äga en bil. Vi



kanske inte kallar det bil, vi hade nog sagt "skrothögar" som spyr ut avgaser. Vädret var strålande därför valde vi att äta en god lunch på en



uteservering. Här fick Lama prata skolundervisning med min far Stig som varit lärare i hela sitt liv.



Nu var det dags att se hur man tillverkar papper. Min sväger Björn (till vänster på övre bilden), hade

fått tillstånd att visa oss runt på Nymölla Bruk. Vi fick se allt från det att man malde ner stockarna till färdigt papper. Lamas kommentar: "Mycket lärorikt och givande!"



1/7 Ett Ölands besök var ett måste. Målet var att visa Lama och Philip "det gamla"

Sverige. Lamas kommentar efter Ölandsbesöket: "Vad duktiga ni är på



att bevara det gamla". "Så viktigt för generationer framöver".

2/7 "Mötesdag". Flytt till Blomquist och inga besök inplanerade utan dagen var avsedd för att ventilera Chigambas. Allt från Chigambasbarnen, våra anställda, byggnationer/reparationer av våra skolor, yrkesskolan, Chigambas framtid mm. mm.

3/7 Vi tyckte att Lama och Philip skulle få en vilodag och ta det lite lugnt. Den lugna dagen för Lama blev en flygresor till Stockholm för att besöka en god vän! Tidigt på morgonen körde Christer honom till Ängelholms flygplats. Hans vän var en skolkamrat från Gambia och han ville absolut träffa Lama. Han sände flygbiljetten via e-mail. Philips fridag var att hälsa på en vän i Helsingborg.



4/7 Sedan jag träffade Lama första gången 1996 har vi varje år hjälpts åt att förbättra Chigambas kontor i Basse. Han har alltid frågat hur jag har det på mitt kontor i Sverige för han vill ha det lika bra. Nu



fick han se det med egna ögon och hans kommentar var: "Nu vet jag hur ett kontor ska se ut!"



Ett kortare besök på en återvinningsstation tyckte vi skulle vara lärorikt för dem. I Gambia kör man allt skräp till en soptipp och bränner det. Röken ligger lågt och en fruktansvärd doft sprider sig lång väg. Dagen avslutades med ett medlemsmöte som vi hade informerat om på vår

5/7 Att ha varit i Sverige och inte sett "skogens konung" går inte för sig. Vi gjorde därför ett besök på Älgparken i Markaryd. Ägaren tog med oss på tåget och vi fick se och mata älgarna på nära håll.



Tror ni vi hade roligt när ägaren berättade att älgturen till vänster heter Philip?

Gustavssons kostall var ett måste att besöka. Vi fick bevittna hur korna mjölkades med en robot. 70 mjölkkor och 100 ungdjur sköts av familjen Lena med maken Kjell och sonen Gustav. Lama (och även vi) var mycket imponerade. Lama berättade att "dessa kor är tre gånger större än våra i Gambia".



Vad händer i Gambia? Vi har nu tagit över Chigambas i Norges verksamhet. Arbetet med att rusta upp skolan i Suduwol har tagit sin början. Vi kommer att bygga ny toalett, förbättra muren runt skolan, rusta upp ett klassrum samt att bygga om ett klassrum till bostad åt läraren. "Vår" murare Hamadi från Basse är den som sköter byggnadsarbetet med bistånd från lokalbefolkningen. Det är viktigt att påpeka att kostnaden för skolan i Suduwol inte drabbar Chigambas Sverige, utan då Norge avslutade sin verksamhet flyttade de över pengar till Sverige. Dessa medel täcker mer än väl



kostnaderna för Suduwol. Tack vare de stora donationer vi fått har styrelsen beslutat att renovera golven i samtliga skolsalar i Basse. Samtidigt skall klassrummen handikappanpassas så att vi skall kunna ta emot även fysiskt handikappade barn. Tillgängligheten är idag inte bra utan det finns höga trösklar, inga ramper samt att golven är väldigt hårt slitna och det finns sprickor och hål i dem. Kostnaden för nya golv i våra 6 klassrum är beräknat till D180.000 cirka 42.000 SEK. I Basse har ännu en gymnasieskola startat. Detta innebär dels att fler barn får möjlighet till högre utbildning, men också att intagningskraven blir väsentligt lägre. Vid våra kontakter med Gambia har vi fått den uppfattningen att de elever med de lägsta intagningspoängen aldrig kommer att klara att slutföra utbildningen. Därför har vi börjat

Kvällen avslutades med ett styrelsemöte. Det var viktigt att Lama fick vara med och se hur vi arbetar i en styrelse. Hur vi på ett demokratiskt sätt resonerar och tar viktiga beslut.



7/7 Som vi berättat tidigare har Second Hand i Strömsnäsbruk hjälpt oss ekonomiskt. Lama fick tillfälle att själv tacka för de donationer vi fått. Per-Inge Pihlström visade oss runt och det var rätt person med tanke på hans goda engelska.



8/7 På Varbergs fästning var det medeltids uppvisning. Det var en bit att köra så vi gav oss av tidigt för att hinna

med att se allt. Lamas kommentar: "Mycket intressant dag!"



9/7 Efter två veckor i Sverige var det dags att ta adjö. Två underbara veckor tycker vi alla (även vår hund Sammi). Vi är övertygade att

diskutera en egen "Chigambasnivå" för behörighet att börja på gymnasiet. Då Basse behöver fler och fler yrkesutbildade har vi då startat förhandlingar om att överta yrkesskolan (Skill Center) som dels ligger "vägg i vägg" med vårt kontor och dels att Chigambas redan idag betalar för de flesta eleverna. Ett övertagande av yrkesskolan skulle innebära att de elever som inte kvalificerar sig till gymnasiet får en möjlighet till en yrkesutbildning. Vi räknar med att övertagandet av yrkesskolan inte kommer att kosta ytterligare pengar, utan att elever som inte är Chigambasbarn betalar en skolavgift, våra egna betalar vi redan för, samt att vi kan anordna kvällskurser och andra utbildningar som kommer att dra intäkter till verksamheten.

CB

Lördagen den 13 oktober kl. 14.00

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlingshem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 10 mil norr Helsingborg (vägbeskrivning = sök på Gula sidorna, Traryds församling).

Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter bjuds det på lite mat som ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer (som vanligt) att sponsra oss med.

Gullvi Meurling Catering med hjälp av Ingrid Andersson kommer att tillaga en sen lunch till oss. Därefter en kopp kaffe (eller te) med kaka.

Lotteri blir det också som vanligt. Som alltid kommer vi att ha jättefina vinster. Vill du skänka något så är vi givetvis tacksamma för detta. Underhållning kommer det att bli av Örkelljunga gospel. Skön afrikansk gospel musik har körledaren Anna-Maria Svensson lovat oss. Behövs övernattning så hjälper vi till att ordna det.

Ring och anmäl dig, tel. 0433-62531 eller

info@chigambas.se

senast fredagen den 6 oktober.

(För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa)

Dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse kan rekvireras från Janne på telefon ovan.

Boka detta datum i almanackan redan nu, och låt oss få en trevlig eftermiddag tillsammans!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Christer, Carina, Susann, Eva och Janne

Årsmöte



Ekonomisk redovisning för fadderorganisationen CHIGAMBAS 1/7 2011 - 30/6 2012

Intäkter

Fadderavgifter	642 850:-
Medlemsavgifter	700:-
Faddegåvor	83 915:-
Gåvopott	10 886:-
Donationer	178 544:-
Tullavgift	440:-
Försäljning	8100:-
Gambias barn	172 557:-
Venner av Suduwol	347 928:-
Ränteintäkter	5 505:-

SUMMA INTÄKTER 1 451 425:-

Utgifter

Kostnader i Gambia:

Fadderavgifter	682 699:-
Faddegåvor	83 915:-
Övriga kostnader	7 143:-
Summa:	773 757:-

Kostnader i Sverige:

Förbrukningsinventarier	2 968:-
Kontorsmateriel	4 849:-
Bokföringskostnader	1 565:-
Telekostnader / Internet	939:-
Porto	5 609:-
Övriga kostnader	259:-
Resebidrag	16 488:-
Bankkostnader	81:-
Summa:	32 758:-

SUMMA UTGIFTER 806 515:-

Årets resultat 644 910:-

Ingående kapital den 1/7 2011 486 414:-

Summa: 1 131 324:-

Behållning den 30/6 2012

Bankkonto	1 068 824:-
Kassa	0:-
Kundfodringar	62 500:-
Summa:	1 131 324:-