

CHILUMBAS



Lunchdags

OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande	Sekreterare	Kassör	Ledamöter	Suppleanter
Janne Wickman 0433-62531, 21444	Christer Blomquist 0433-20077	Eva Esko-Thelin 0433-20303	Carina Jönsson-Brandt 0433-20785 Susann Eriksson Fadderansvarig 042-205307	AnnGreth Wickman 0433-62531 Marita Blomquist 0433-20077

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva



Susann



Carina



Christer



Janne

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa

Hemsida, e-post och bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
Bankgiro: 5061-2514



Våra huvudansvariga i Gambia, Lama och Haddy

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens Bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja eller filter. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det inte möjlighet för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 500:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

**Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!**

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Yrkesskolan



Yrkesskolan är nu renoverad, målningen av skolan har eleverna själva hjälpt till med. Utöver renoveringen har även nya toaletter byggts. Då det endast fanns en fungerande symaskin till våra flickor som lär sig sömnad har två nya införskaffats.



I förra Chigambas-Nytt skrev vi om hur dåliga verktyg vi hade på yrkesskolan. Detta hörsammades av Patrik Svensson på

/OPTIMERA/

som skänkte oss verktyg för c:a 15 000 kr! Detta säger vi givetvis ett stort TACK för.

Donationer

Donationer hjälper föreningen att hålla en låg fadderavgift som gör att fler har möjlighet att hjälpa ett fattigt barn till skolgång.

Just nu är 1000 myggnät på väg till Gambia, tanken är att alla våra barn ska få var sitt. Dessa nät är stora så att de täcker två bäddplatser vilket gör att fler barn i familjen kan få nytta av dem. Näten kommer att väsentligt skydda barnen från att insjukna i malaria som i sin tur kan leda till döden. Inköp av näten görs av donerade pengar.

Vi har förenklat och förbättrat låssystemen på våra skolor med nya hänglås. Istället för 72 dåliga lås med 72 olika nycklar har vi med hjälp av Markaryds Järn till kraftigt reducerat pris kunnat byta ut dessa till bra kvalitetslås och samtidigt reducerat antalet nycklarna till endast 10.

Till bortgångnas minne har totalt 75 454:- skänkts.
Markaryds Folkhögskola 3 110:-
Solveig och Karl-Uno Karlsson, Strömsnäsbruk 5 000:-
Iris Björkenfors dödsbo, Strömsnäsbruk 2 000:-
Gläntans Stödförening, Skånes Fagerhult 700:-
Lidhultsskolan, 3-6:e klass 2 720:-
Ture Palmqvist VVS, Traryd 3 000:-

Ett TACK till er alla

Även ett stort tack till:

Markaryds Grafiska som tryckt denna tidning i alla år och ställt upp även denna gång.



Återigen har grundaren till OF Ekeri i Markaryd, Erik Olsson med fru ställt upp. Med VD Claes Olssons godkännande blev det denna gång fotbollsdräkter. Sedan något år tillbaks har Chigambas ett eget fotbollsteam i Basse och högst på önskelistan stod egna dräkter vilket nu har blivit verklighet.

En reseberättelse från Familjen Pettersson från Nora i Västmanland

Vårt möte med Gambia, Chigambas och Kadijatou

Tidigare i år gjorde familjen en fantastisk resa – en rundtur genom Gambia. En av de största upplevelserna var att träffa vårt fadderbarn.

Efter en väldigt "guppig" flygtur från Stockholm/Arlanda till Gambia via Teneriffa så var vi framme på Mansehotell i Gambia. Skönt att slippa Sveriges februarikyla.

Väckning 05.40, frukost och vi 36 st vingresenärer (10 svenskar och 26 från Norge) fördelade oss i två bussar. Vi färjade över till andra sidan floden, från Banjul till Barra.

Hela familjen satt förväntansfulla i bussen, annorlunda natur, enorm värme, kor, åsnor och getter på vägarna. Människorna



Två sådana här bussar åkte vi.

var trevliga, men tiggande.

Vi stannade i Farefenni där vi åt lunch och gick på marknad. Nästa stopp var i Wassu där vi tittade på "The stone cirkels" och underhållning av barn som dansade och sjöng. När vi väl var framme i Jang

Jang Bureg hade vi åkt 25 mil med bussen. VILKET ställe! Det var helt otroligt vackert, låg precis vid floden. Vi satt i lugnet och njöt av utsikten, tittade på de vilda aporna som sprang omkring och bara inandades intryck.



Erik och Elin vid vår hydda



Vilda apor

Vi bodde i hyddor utan el och på kvällen då Madinkastammen uppträdde så tändes oljelampor och det gjordes upp en lägereld.



Vid frukosten då vi tidigare hade vaknat av böneutrop kom en apa och tog Eriks frukostsmörgås, vilken blick han fick. Nästa dag satte vi oss i en pirog (båt) och gjorde en fantastisk resa på floden.

Vi åt lunch på båten, solade på soldäck och njöt av den fantastiska utsikten.

Efter sex timmar på Gambiafloden anlände vi till Basse och checkade in på Fulladu camp.



Så här bodde vi på Fullado camp

Nu var vi pirriga, vi väntade på Chigambas skolchef Lama som skulle komma och hämta oss. Rätt som det var så dök han upp och vi bestämde att vi skulle besöka Kadijatou och att vi gärna ville se skolorna också.



Vi åker här över floden med en liten plåtbåt och på fastlandet i Basse ordnade Lama en bil. Först åker vi till en affär och handlar ris, olja, tvål, tvättmedel, kaffe mm som vi hade med oss som gåvor till familjen. Att färdas i denna bil och att se Basse är en upplevelse.



På skumpiga gator, in i tränga gränder och i gassande sol tog vi oss till vårt fadderbarn. Det var en stor, fattig men mycket varm och kärleksfull familj. Märkligt att man kan tycka om någon så mycket som man bara sett på kort.

Familjen bestod av flera fruar med barn. Vi satt och pratade, gav våra gåvor, vi hade med kläder och leksaker från Sverige. Elin 12 år säger att det var jätte spännande och roligt att träffa vårt fadderbarn på riktigt. Det går inte att förstå hur det är här om man inte varit här. Jag skulle vilja prata mer med barnen, men vi är alla blyga och det är svårt att prata engelska. Hoppas vi kan skriva brev till varandra så att vi får bättre kontakt.

Känslan att känna att denna flicka får gå i skolan tack vare Chigambas är underbar. Det är bara Kadijatou av alla barnen som går i skolan. Både mamman och pappan är döda så de största syskonen och de andra fruarna tillsammans med en gudfar kämpar för att få allt att fungera.

Forts.



Elin, Kadijatou och Erik i ett spännande möte

Behovet av utbildning är enorm i Gambia, det finns även behov av bra vägar har vi upptäckt. Nu bar det av till skolorna. Vi har sett skolorna på bilder, både på www.chigambas.se och i Chigambasnytt. Men att se dessa på riktigt – wow! Vilken tur att Lama var med, han berättade och visade massor och vi förstår nu ännu mer vilken stor betydelse organisationen och skolorna har för barnen/invånarna i Basse. Vi kan inte nog tacka Lama för sitt engagemang och sin vänlighet då han visade oss runt, vilken toppenkille!



Skolbänkar och stolar från Sverige

Erik 8 år tycker att skolan här i Gambia är mycket annorlunda skolan i Sverige. Golvet, väggarna, bänkarna – allt är annorlunda. Den allra största skillnaden är nog ändå toaletten, säger Erik.



Arbetet på skolorna pågick för fullt, nya toaletter, tak för skugga av vattenkrus och vid lek på solheta skolgårdar. Plantering av växtligheter mm. Vi hade med lite block och pennor som vi hoppas kom till användning för skolan.

Innan vi åkte tillbaka till vår camp så hade vi hunnit med att besöka alla tre skolorna och även besökt Lamas bostad. Vilken upplevelse vi varit med om! Det är en intensiv men intressant rundresa, hade vi varit här på egen hand så hade vi stannat längre, både vid fadderbarnet och vid skolorna. Lama följde oss tillbaka till Fulladu camp, vi tog farväl och tackade honom och skyndade oss sedan att duscha, åt kvällsmat och tittade när Fulastammen dansade. Vi somnade gott efter dag full av upplevelser.

Morgonen därpå åkte vi mot Senegals gräns där vi hade passkontroll, ett ställe för utstämpling från Gambia och efter några km instämpling till Senegal. I Senegal var vi hemma hos en familj som bodde i hyddor och mannen hade flera fruar. Barnen var så intresserade av Elin och Erik. Det har aldrig varit med barn på den här rundresan som varit så små. Lunchen åt vi i Tambacounda på ett vackert ställe. Vi tittade på träsnideriarbeten i Velingara. Senare på eftermiddagen kom vi till ingången till parken Niokolo-Koba och åkte ca 3 mil rakt ut i skogen till vi kom till hotellet / hyddorna på Simenti hotell. Utsikten från restaurangen är så vacker så att den inte kan beskrivas med ord.



De vilda djuren finns ända in på husknuten, vi blev väldigt förvånade när det stod ett vårtsvin och en apa utanför vår hydda när vi skulle springa dit för att hämta kameran. Ett gäng babianer och en annan apsort sprang bara några meter från oss när vi satt och beskådade utsikten på terrassen.

Här stannade vi två nätter. På morgonen därpå åkte vi tidigt ut på safari eftersom det är så varmt. Vi satt på ett lastbilsflak och åkte runt i parken, vi såg bl. a vårtsvin, vildsvin, antiloper, gaseller, jordekorrar, apor, vattenbufflar, fåglar och vi tittade på en termitstack som var flera meter hög. Vid floden stannade vi lastbilen och gick ner och tittade på flodhästar och krokodiler. När vi kom tillbaka blev det dopp i poolen, vattnet var alldeles grönt för det var flodvatten i den. Senare gjorde vi en flodtur, vi såg djur som var nere för att dricka vatten, vackra fåglar, babianer som gått och lagt sig i träden för att sova. Det som var mest spännande var att åka bland frustade, pustande flodhästar som dök upp – försvann ner osv.

Nästa morgon började resan tidigt, vi gick upp 04.45 och åkte tillbaka till Basse där vi åt lunch. Bussresan denna dag tog 14 tim och barnen som är suveräna, klarade även denna dag utan problem. Många av våra reskompisar, chaufförerna och guiderna är imponerade av deras positiva sätt. Nu åker vi söder om floden tillbaka ut mot kusten. När vi kom fram till Tendaba camp så var det mörkt, det var bara att ställa in väskorna i rummet och gå och äta kvällsmat för att sedan gå och lägga sig.

Morgonen därpå åkte gruppen i två båtar in i en biflod där vi skådade mangroven och fåglar.



Det var mycket vackert och intressant. Innan lunch åkte vi mot nästa camp, Sindola Camp som ligger i byn Kanilai där presidenten är född. Det var en camp helt olik de andra camperna vi varit på. Den här campen var lyxig och höll hög standard. Vi som var fyra stycken fick sviten på campen, men tro inte att allt fungerade för det – men det mesta. Vi åt lunch och tillbringade eftermiddagen vid poolen. På kvällen gick vi en runda i byn och hade byninvånare som höll oss i händerna och var nyfikna på oss.



Det är inte svårt att få vänner i Gambia

Efter middagen underhöll Jola-stammen.

Nu var vi framme vid sista dagen på rundresan, den dagen besökte vi en familj ur Jola-stammen (40 familjemedlemmar) och besökte skolan Bintang Lower Basic School. Lunch åt vi vid ett ställe vid floden som hette Bitang Bolong Lodge.



På eftermiddagen checkade vi in på Bungalow Beach där vi tillbringade andra veckan av vår Gambiaresa. Vi gjorde några utstick härifrån som t ex till Crocodile-pool, monkeypark, Albertmarket, Serrekunda (Gambias största stad).



Övrig tid tillbringade vi vid poolen och var fulla av intryck och förstod att utan den här rundresan skulle vi inte ha tagit del av Gambia på rätt sätt. Vid kusten och vid turistställen så är det mycket tiggande och tjatande som inte är en fördel för Gambia. Det skulle vara mycket intressant att åka tillbaka om några år och kanske, kanske kan man med en lokal guide ta sig ända till Basse? Man får hoppas att

vägarna blir bättre, vilket skulle underlätta betydligt. Så här kunde vägarna se ut på södra delen av Gambia.



Tack Chigambas för det arbete som görs och tack för hjälpen att få till vårt möte med vårt fadderbarn!



Lena, Roland, Elin och Erik

Barn som väntar på en fadder

Nu har vi åter 75 barn som vill ha en fadder. Återigen vädjar vi till Er om hjälp. Du känner säkert någon som kan undvara 700:- och för dessa pengar hjälpa ett fattigt barn till skolgång i ett år. Utan hjälp kommer dessa barn inte att kunna gå i skolan. Deras föräldrar har inte någon möjlighet att bekosta deras utbildning.

Barnen börjar förskolan vid fem års ålder där de går i två år. Efter dessa år får de sedan flytta till en annan skola där de stannar till 6:e klass. Då är det åter dags att byta skola för att gå de sista tre åren, klass 7,8,9. De duktigaste eleverna har chans till ytterligare tre år i högskolan vilket är att jämföra med gymnasiet i Sverige.

De elever som av olika anledningar inte kan fortsätta i gymnasiet erbjuds en yrkesinriktad utbildning i yrkesskolan.



Vi har tidigare berättat om Chigambas elever som lyckats i skolan. Här ser vi Alagie Baldeh som får 2:a pris för "bästa resultat" i klass 9. Utan sponsor hade Alagie aldrig fått denna chans till utbildning.



Lördagen den 11 oktober kl. 14.00

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlingshem, Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 10 mil norr om Helsingborg.

Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter kommer en lättare lunch att dukas upp.

ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer att sponsra oss med råvarorna och Rose-Marie Catering i Traryd kommer att tillaga en god lunch till oss.

Att slå det senaste rekordet med att sälja 700 lotter på 3,25 minuter tror vi är omöjligt men vi gör ett försök. Som alltid kommer vi att ha jättefina vinster. Desto fler vinster desto roligare och bättre. Vill du skänka något så är vi givetvis tacksamma för detta.

Behövs övernattningshjälper vi till att ordna det.

**Ring och anmäl dig på tel. 0433/62531 el. 21444
senast söndagen den 5 oktober.**

(För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa)

Dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse kan rekquireras från Janne på telefon ovan.

Boka detta datum i almanackan redan nu, och låt oss få en trevlig eftermiddag tillsammans!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Christer, Carina, Susann, Eva och Janne

Årsmöte



Ekonomisk redovisning för fadderorganisationen CHIGAMBAS 1/7 2007 - 30/6 2008

Intäkter

Fadderavgifter	531 150:-
Medlemsavgifter	1 300:-
Faddergåvor	66 695:-
Gåvopott	6 279:-
Donationer	98 170:-
Tullavgift	640:-
Ränteintäkter	18 505:-

SUMMA INTÄKTER 722 739:-

Utgifter

Skickat till Gambia:

Fadderavgifter 659 809:-

Faddergåvor 63 995:-

Summa: 723 804:-

Kostnader i Sverige:

Kontorsmateriel 2 839:-

Bokföringskostnader 1 480:-

Telekostnader 1 014:-

Porto 14 505:-

Övriga kostnader 1 150:-

Kostnader i Gambia 5 131:-

Resebidrag 11 700:-

Bilersättning 1 800:-

Bankkostnader 352:-

Summa: 39 971:-

SUMMA UTGIFTER 763 775:-

Årets resultat - 41 036:-
Ingående kapital den 1/7 2007 564 077:-

Summa: 523 041:-

Behållning den 30/6 2008

Bankkonto 518 741:-

Kassa 0:-

Kundfodringar 4 300:-

Summa: 523 041:-