

CHIGAMBAS



Elever som CHIGAMBAS är stolta över!
Förskola 2 år — grundskola 9 år — gymnasiet 3 år — högskolan 3 år
därefter färdigutbildade lärare
Alagie i mitten studerar till läkare, 7 år

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening !

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande	Sekreterare	Kassör	Ledamöter	Suppleanter
Janne Wickman 0433-62531	Christer Blomquist 0433-20077	Eva Esko-Thelin 0433-20303	Carina Jönsson-Brandt 0433-20785 Susann Eriksson Fadderansvarig 042-205307	AnnGreth Wickman 0433-62531 Marita Blomquist 0433-20077

IT ansvarig: Björn Eriksson 042-205307

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva Christer Carina Janne Susann

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia,
Lamarana (Lama) Jallow, Rose Baldeh, Bunama Krubally

Hemsida, e-post, facebook och bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
www.facebook.com/chigambas
Bankgiro: 5061-2514

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja och filter. Vår personal ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar de ett foto och sänder till dig som en bekräftelse att gåvan kommit fram. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det mindre möjligheter för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!
VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Donationer (Juli 2012 - mars 2013)

Återigen tackar vi er alla som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång.

Till bortgångnas minne har totalt 17.500 kronor skänkts.

Sörmlands barnbasarer 6.000 kr

Hörselskadades förening i Markaryd 1.450 kr

Lisbeth o Börje Gellert 12.282 kr

Markaryds Grafiska 3.000 kr + tryckning av denna tidning

Personalen på BRAFAB 3.800 kr

Lagadalskyrkans Second Hand 75.000 kr

Kommunal Markaryd 2.500 kr

Jensens - Wickmans Begravningsbyrå 4.436 kr



Lyckliga förskolebarn vid utdelning av gosedjur skänkta av ICA Kvantum i Markaryd



Lidhultskolan årskurs 4-6 samlade in 4236 kr vid sin årliga mannekänguppvisning



Manneh Kunda skolans huvudlärare heter **Musa Singheteh**. Musa föddes i Dankunku i Gambia och började sin skolgång 1974. Efter avslutade studier 1985 började han arbeta med att producera solrosolja på en fabrik. Under två år arbetade han sedan med att hjälpa till i köket på ett hotell vid kusten. "Jag reste runt i Gambia och har sett de flesta platser i landet" berättar Musa. "Även besökt grannlandet Senegal för att hälsa på mina släktingar". 1993 började Musa arbeta som volontär för en förening och i samband med detta flyttade han till Basse. 1996 tillfrågades han om han vill jobba som lärare för CHIGAMBAS och han blev då en av föreningens första lärare. Året därpå studerade han vidare till kvalificerad lärare på skolloven. Musa bor tillsammans med fru och sex barn plus två adoptivbarn. Hans största ögonblick i livet var då hans äldste son föddes. På sin fritid blir det att sköta om trädgårdsodlingen för att på så sätt hålla matkontot nere. "Livet är hårt i Basse" berättar Musa och "arbetsdagarna blir långa" säger han.

När han har lite ledig tid över lyssnar han gärna på traditionell gambiansk folkmusik och försöker se nyheterna på TV. Sin tro har han haft sedan barndomen och den för han nu vidare till sina barn. "Tron är en viktig del av mitt liv" säger Musa. "Jag vill berömma CHIGAMBAS, jag har sett föreningen byggas upp sakta utan allt för stora visioner från början" säger Musa. "Då jag under 15 års tid har haft stora magproblem vill jag tacka föreningen för den medicinska hjälp jag fått". "Jag trivs verkligen med att arbeta för CHIGAMBAS" säger Musa avslutningsvis.

AnnGreth

Vad händer i Gambia

Under november månad 2012 besökte Janne, AnnGreth, Marita och Christer Gambia. Vår resa var den årliga kontroll-/utvecklingsresa som några i styrelsen gör varje år.

Denna gång var en satsning på en utvidgad yrkesskoleutbildning den stora frågan. Styrelsen har sett ett behov att vidareutbilda de elever som inte har förutsättningar att gå vidare till gymnasium. Då vi tidigare har utnyttjat den befintliga yrkesskolan i Manneh Kunda erbjöd vi dem att vi skulle ta över och driva den i Chigambas namn. Innan vi kom till Basse hade Lama varit i kontakt med styrelsen för yrkesskolan och lagt fram våra planer, men de var helt ovilliga att släppa kontrollen. Vi fick gärna investera i skolan, men de skulle fortfarande ha bestämmanderätten. För oss var det omöjligt att investera 300-400 000 kr i något som vi inte har inflytande över. Då beslutade vi att starta utbildningarna själva. Tanken är att i två etapper ge möjlighet till administrativ-, skräddar-, svets- och snickarutbildning. Eleverna i samtliga utbildningar skall även läsa engelska, matematik och ekonomi. Samtliga utbildningar skall vara 2åriga. Vår förhoppning är, att efter fullgjord utbildning, ska eleverna ha möjlighet att få ett bra arbete, eller att starta ett företag själva.

Ettapp 1 skall byggas i befintliga lokaler på Mansajangskolan och innefatta administration och skräddarutbildning. Detta beräknar vi skall vara klart under höstterminen 2013.



Ettapp 1 är kostnadsberäknat till 350 000 kronor. Pengar till detta får föreningen dels genom de

pengar Chigambas Norge skänkt oss, och så har Lagadalskyrkans Second Hand skänkt oss ytterligare 75 000 kr.

Ettapp 2 skall byggas vid skolan i Kaba Kama. Då detta är en nybyggnation på ca 500m² och till en beräknad kostnad på 750 000 kr, kommer vi att ansöka om bidrag från olika institutioner. Om vi får bidrag beviljat, är vår målsättning att starta utbildningarna hösten 2014. Om inte bidrag, får vi tänka oss en byggtid på 3 till 4 år, då vi inte har ekonomiska förutsättningar att rymma en så stor kostnad inom befintliga ramar.

Vi besökte även Suduwol för att titta på hur långt renoveringen av skolan har kommit. Allt har flutit på enligt våra beräkningar, och all byggnation beräknas vara klar mars/april 2013. Vi har lovat Norge att vi skall betala lärarkostnaden till och med 2016.

Vid besiktning av våra tre skolor fann vi att underhållet är mycket bra och det fanns väldigt lite som behövdes åtgärdas.

Vi träffade som vanligt bykommittéerna/byfolket i Manneh Kunda, Mansajang och Kaba Kama. Dessa möten förs numera i en otroligt hjärtlig atmosfär.



Chigambas har fått ett väldigt bra rykte och vår personal är mycket uppskattade för det arbete de lägger ned. Mötena har mer och mer blivit ett informationstillfälle, där vi berättar om Chigambas framtidsplaner. Självklart finns det tid för frågor och förslag från byinnevärdarna.

Tillbaka vid kusten fortsatte vi arbetet med att titta på utrustning till yrkesskolan. Vi behöver köpa datorutrustning, säker internetuppkoppling, symaskiner, fläktar, klinkergolv m.m. Den största frågan är hur vi skall försörja skolan med elektricitet. 4

Vår målsättning är att driva skolan med solceller och Mr. Cole på Swegam hjälper oss att finna den bästa lösningen.

Philip hjälper oss som vanligt med att köpa in de saker vi är i behov av och sedan lagrar han de inköpta sakerna hemma hos sig, i väntan på transport till Basse.

Vi besökte även de Chigambasstudenter som går på college i Brikama (se bild förstasidan).

Janne besökte även Gambia i februari 2013 med sin dotterdotter. Han fick då möjlighet att kontrollera de projekt, vi har på gång. Allt framskrider enligt plan och han hade även tid att installera ett nytt kök i gästhuset på Mansajangskolan.



I takt med att vår verksamhet blir större och större behöver vi utöka personalstyrkan. Det senaste tillskottet är Rubbie Baldeh. Hon är från början ett Chigambasbarn, och har efter gymnasieutbildning fortsatt på universitet och har nu en ekonomisk utbildning. Rubbie skall avlasta Lama och Krubally med bokföring, ekonomiska rapporter, vissa inköp, betalningar av elevavgifter, registrering av nya barn, tackbrev m.m.

Christer

Betygsförklaringar

Olika ämnen som står på betygen från high school:

Arts and crafts	=	teckning, hantverk
English composition	=	engelska
Agrc. science	=	trädgårdskunskap (sköta en odling)
Biology	=	biologi
History	=	historia
Government	=	statskunskap
Computer	=	datorkunskap
Islamic studies	=	islamska studier
Reading	=	läsning
Handwriting	=	välskrivning
Home Economics	=	hemkunskap (laga mat, sy ex)
Mathematics	=	matematik
Religion	=	religionskunskap
Science	=	naturkunskap
Solid studies	=	" - "
General needness	=	hälsolära

Övrigt:

Average percentage: Kan stå med röd text och ev med ett procenttal efter.

Har man över 40, har man klarat sig.

Grade Teacher = huvudlärare

Remarks = anmärkningar

Principal = rektor

Next term begins = nästa termin startar

Anmärkningar:

Det är ministeriet som avgör hur många poäng ett prov ska ge.

Hemkunskap/laga mat är frivilligt för pojkar.

Betyg:

A = bäst, B, C, D och E är olika grader av godkänt ("pass")

F = ("Fail") = underkänd.

Nu kan ni följa CHIGAMBAS på

facebook

www.facebook.com/chigambas

En kväll under vår senaste vistelse i Basse, kom Saiba Krubally med en liten lapp till mej. "Jag har skrivit en saga", sa han. Det tyckte jag verkade intressant och läste berättelsen. Den är kort och koncis och betonar på ett tydligt sätt hur mycket deras religion (islam) betyder för dem. Framför allt kan man utläsa den stora tacksamhet som människorna och i detta fall, personalen, känner för vad Chigambas gör i Basse.

Sagan lyder som följer, översatt till svenska: "En gång för länge sedan i Gambia grät fattiga barn för att de inte kunde gå i skolan. 'Oh Gud, oh Gud, hjälp oss så att vi kan få gå i skola.' Människor i Sverige hörde bönen om hjälp från de stackars barnen och undrade vad de kunde göra.

Så kom de till Gambia och en plats som hette Basse och förstod att det var en god idé att skaffa sponsorer som skulle betala barnens skolgång. När de fattiga barnen hörde att de skulle få hjälp med utbildning, sa alla "Tack gode Gud, tack gode Gud för att vi ska få gå i skola"!

Tack alla snälla människor i Sverige! Må Gud välsigna dem alla, ge dem långa liv med god hälsa och framgång.

Detta är en historia skriven av huvudläraren i Kaba Kamas förskola.

Marita

Information om Gambia

Det långsmala Gambia, som skjuter in som en kil mitt i Senegal, är en utpräglad kolonial skapelse. Britter tog kontroll över Gambiafloden och omgivande mark redan på 1600-talet under kapplöpningen med fransmännen om den då lukrativa slavhandeln. I dag är turismen vid Gambias Atlantstränder och export av jordnötter de viktigaste inkomstkällorna.

GEOGRAFI

Gambia ligger i Västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till ytan lika stor som Skåne. Landet består av en smal landremsa längs Gambiaflodens nedre lopp. Från den korta kusten vid Atlanten skär Gambia in i Senegal. I väster är landet knappt fem mil brett. Uppströms smalnar det av till halva den bredden. Bortom flodsträndernas mangroveträsk och sumpmarker täcks Gambia mestadels av flacka träd och busksavanner.

KLIMAT

Gambias subtropiska klimat är torrare och hetare inåt landet än vid kusten. Regnperioden varar från juni till oktober.

BEFOLKNING & SPRÅK

Gambia är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Av en handfull större folkgrupper är mandinka flest, de utgör uppemot halva befolkningen. Engelska är officiellt språk. Det behärskas av ungefär hälften av invånarna men de flesta talar i första hand ett inhemskt modersmål.

RELIGION

Nio av tio gambier är muslimer och de flesta tillhör muslimska brödraskap. Resten av befolkningen är främst kristen, medan en liten del utövar traditionella naturreligioner.

YTBILDNING

Analfabetismen är utbredd i Gambia, endast knappt hälften av de vuxna invånarna kan läsa och skriva. Barnen börjar skolan vid sju års ålder. Ungefär tre av fyra elever fullföljer de första sex åren som formellt omfattas av skolplikt.

KULTUR

Gambias musik- och danstraditioner är starka och utövas vid såväl familjehögtider som helgdagar. De vanligaste instrumenten är trummorna djembe och tama, stränginstrumentet kora samt balafonen, som liknar en xylofon.

ÄLDRE HISTORIA

Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken. Under Malirikets storhetstid på 1300-talet kom islam till trakten. På 1400-talet kom européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs Gambiafloden. Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över Atlanten. 1888 blev Gambia en brittisk koloni. 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska former.

MODERN HISTORIA

Gambia blev självständigt från Storbritannien 1965. Landets första ledare var Dawda Jawara. Efter ett kuppförsök 1981 bildade landet en konfederation med Senegal, Senegambia, men den föll sönder efter sju år. Jawara störtades i en militärkupp 1994 och Gambia styrs sedan dess av Yahya Jammeh. Civilt styre och flerpartidemokrati har återinförts.

AKTUELL POLITIK

President Yahya Jammeh har styrt Gambia sedan 1994. Han tog makten i en kupp, endast 29 år gammal. Därefter har han segrat i fyra presidentval, det senaste i november 2011. Han har till en del folkligt stöd och oppositionen är svag och splittrad.

EKONOMI

Gambias ekonomi är baserad på jordbruk. Jordnötter och jordnötsprodukter dominerar exporten. Turismen är också viktig, liksom pengaförsändelser från gambier som arbetar utomlands. Biståndsberoendet är stort.

NATURTILLGÅNGAR & ENERGI

Gambia har få mineraltillgångar och endast lite utvinns kommersiellt.

Importerad olja används för att generera elektricitet. Ved och träkol står för större delen av energibehovet, vilket tär hårt på skogen.

JORDBRUK

Jordbruket sysselsätter större delen av Gambias befolkning. Det bedrivs nästan enbart i små familj jordbruk. De flesta bönder odlar både matgrödor för självhushåll och jordnötter som är landets viktigaste exportvara.

INDUSTRI

Förädling av jordnötter och fisk är den viktigaste industrin. Sektorn är liten och saknar konkurrenskraft. Industrin hämmas av dålig infrastruktur och brist på utbildad arbetskraft.

UTRIKESHANDEL

Merparten av Gambias export består av så kallad reexport, det vill säga varor som importeras med landets låga tullar och sedan återexporteras. De viktigaste egna varorna som säljs till utlandet är jordnötter och fisk, ofta i något förädlad form.

ARBETSMARKNAD

Tre fjärdedelar av gambierna är sysselsatta med jordbruk, främst för självhushåll. Turismen skapar många arbetstillfällen, men arbetslösheten är hög. Endast ungefär var femte gambier har en formell anställning, resten får sin försörjning inom den så kallade svarta sektorn av ekonomin.

SEDER & BRUK

Gambierna har vanligen en tolerant inställning till varandra trots olika etniciteter och religioner. Även utländska besökare kan räkna med ett vänligt bemötande. Seder och bruk varierar mellan olika folkgrupper.

TURISM

Turismen har stor betydelse för ekonomin och ger många arbetstillfällen. De vackra stränderna vid kusten lockar charterturister, främst från Storbritannien och de nordiska länderna.



ISMAEL LO

Den känns ända in i hjärtat. Rytmen av den västafrikanska musiken. Oavsett om det är en sakta melodi eller snabb, har den en underton av hetta, starka känslor, en berättad historia och en påtaglig ärlighet. Trummors dunkande sätter sin prägel och gitarrerna kan ibland vara

ostämnda så det låter falskt, men ändå hör man melodin tillfullo. Den smittar av sig och tvingar oss att lyssna. Jag är helt såld. För ett par år sedan blev jag lycklig ägare till min första, i Afrika inspelade, CD; "Jammu Africa" med Ismael Lo. Titellåten var den som väckte mitt intresse och första gången jag hörde den var i ett "Sommar"-program på radio för 4 år sedan. Min syster och jag var ute och körde på den skånska landsbygden och plötsligt tystnade vår tidigare så livliga konversation. Bägge två blev vi tagna av rösten som ljöd ur högtalaren och vid hemkomsten letade jag upp vad det var för sång, via P1s spellista. "Den vill jag ha", tänkte jag, men fann snart att det var lättare sagt än gjort. Lika lätt att komma ihåg hur det var när jag blev "frälst", var tillfället när jag slutligen hittade skivan. Vi var på ett av våra besök i Gambia, när vi för ett par dagar skulle besöka Senegal och huvudstaden Dakar. Efter en heldag på fruktansvärda vägar i bil, checkade vi in på ett litet härbärge på en bakgata, tillsammans med vår chaufför och guide. Redan på kvällen mötte vi ett par kamrater till honom. En av dem var grovt handikappad och kunde knappt gå, men var utrustad med ett glatt humör och en stor kännedom om Dakar. Han guidade oss runt i staden och vid ett tillfälle råkade jag nämna något om Ismael Lo och skivan "Jammu Africa". "Det ska vi försöka ordna", sa killen och drog med oss kors och tvärs genom marknadsständer längs gatorna. Slutligen stannade han framför ett litet bord med väggar runt om som var fyllda med CD-fodral. Musik skralade ur spruckna högtalare och jag förstod ganska snart, att här skulle jag nog kunna uppfylla min önskan. Och visst. Någonstans i packarna fanns min skiva.

Det ska i ärlighetens namn erkännas, att det var en kopia. Den låg i en liten plastficka med bara en skrynklig fotokopia av Ismael Lo i, som visade innehållet. Jag fick provlyssna, och där, mitt i den stekande senegalesiska solen, i smutsen, i sällskap av min man, gamla och nyfunna vänner, kunde jag åter igen få höra trummorna som dominerar titelspåret, den fina intensiva rösten och texterna som jag inte begrep ett enda ord av och min lycka var stor.

Lite fakta om ISMAEL LO:

Han föddes i Nigeria 1956 men flyttade ganska snart med sin familj till sin senegalesiska pappas hemland. Familjen var stor och mycket musikalisk. Ismael ville tidigt bli sångare men hans föräldrar tyckte inte om idén. Istället gick han, efter ordinarie skolgång, på Konstfack i Dakar i slutet av 70-talet, Detta har gjort att utöver musiken, är Ismael också känd som konstnär. Rytmen i blodet blev tillslut för frestande och han gav efter för sin önskan om att sjunga och skriva musik.

Först var han med i en populär grupp, *Super Diamono*, men efter ett par år startade han sin solokarriär. Redan efter fyra år hade han spelat in fem soloalbum. På detta följde turnéer i Afrika och senare över hela världen. Melodin "Jammu Africa" är inledning på filmen "Shake Hands With the Devil" och en annan av Ismael Los sånger "Tajabone" finns i filmen "All About My Mother". Med denna låt gjorde han sig känd i Europa. Han hanterar både gitarr och munspel och har dessutom spelat in en duett med Marianne Faithfull "Without Blame".

Sin skådespelartalang toppade han med att spela huvudroll i filmen "Tableau Ferraille" 1997.

Från 1981 och fram till den senast utgivna skivan 2006 har Ismael gett ut 11 album.

Texterna handlar ofta om religion (islam) och sociala rättvisor. Han sjunger på franska, men även på sitt stamspråk. Kallas allmänt "Afrikas Bob Dylan". Utöver detta lägger han mycket energi på att informera om farorna med AIDS och dess följder. Ismael Lo har bott länge i Gambia. År 2002 blev han Riddare av Hederslegionen.

Källor: Wrasserrecords, Lyricstime, Stormy7g och Wikipedia

Marita



Det är nu 10 år sedan Lejonflagg i Västra Frölunda sponsrade Chigambas med flaggor. Väder och vind har gjort sitt och det var dags att skaffa nya. En kontakt togs med Johan Carle på Lejonflagg och han gjorde ett förslag på en ny flagga som ni ser ovan.

De nya flaggorna blev mycket uppskattade när vi hissade dem på våra skolor.

Reglerna för de nya flaggorna är att de ska hissas klockan 7 på morgonen och halas på samma tid på kvällen av våra vaktmästare och nattvakter.

TACK Johan för att du ställde upp igen!



Tidigare gömde man undan barn med handikapp. Det var glädjande när vi fick reda på att det fanns en dövstum klass på St: Josephs skolan.

När vi besökte dem blev vi imponerade av hur duktiga de var med teckenspråket. Som en uppmuntran beslöt styrelsen att överlämna 3000 dalasi (ca 600 kr) som ska användas till att göra något roligt för hela klassen.

Årsmötet 2012



Lördagen den 13 oktober samlades vi till årsmöte. Som vanligt hade många hörsammat kallelsen och det tycker vi i styrelsen givetvis är mycket roligt.

Några förändringar blev det inte på styrelsen utan den kvarstår som tidigare. Ordförande Janne Wickman, sekreterare Christer Blomquist, kassör Eva Esko-Thelin, ledamöter Carina Jönsson-Brandt och Susann Eriksson, suppleanter AnnGreth Wickman och Marita Blomquist.

Revisor Lars Petersson redogjorde för revisorernas rapport och detsamma godkändes av årsmötet. Lars påpekade att endast 2,5 % av omsättningen stannar i Sverige.

I årsberättelsen går det bl.a. läsa att vi under året har haft 767 medlemmar. Dessa medlemmar hjälper 929 barn till skolgång. Vi hade vid årsmötet 161 barn/elever som var utan fadder.

I dag är den siffran nere i 50. Med andra ord har det gått över förväntan att hitta ny faddrar. Trots detta ber vi er alla att hjälpa oss att finna faddrar även till dessa 50 barn.

Som vanligt gick årsmötet rent ekonomiskt med överskott. I år med hela 8 416 kr! Detta tack vare våra sponsorer. Maten: Mona o Sune Nilsson på ICA-Nära i Strömsnäsbruk, Tillagning av maten: Gullvi Meurling och Ingrid Andersson, Drickat: Marita o Christer Blomqvist, Kaka till kaffet: AnnGreth Wickman, Lokalen: Traryds församling inkl. kyrkvaktmästaren Gustav Johansson. Vi tackar också alla er som skänkte vinster till vårt lotteri.

Ett särskilt tack vill vi framföra till Örkelljunga gospel med ledning av Anna-Maria Svensson för sång och musik.



Denna affisch gick att läsa på St. Josephs skolan. Dress code for teachers = Klädregler för lärare

De flesta skolbänkarna som vi sände från Sverige för 15 år sedan är nu i det närmaste utslitna. Därför har vi beslutat att tillverka 50 nya bänkar i år och ytterligare 50 nästa år. Ett ekonomiskt bidrag från Sörmlands barnbasarer har vi fått till de nya bänkarna och det är vi givetvis mycket tacksamma för!

