

CHIGAMBAS



Tvillingarna Husai och Asanatou kom till kontoret tillsammans med sin mamma. De berättade för oss med tårar i ögonen att deras pappa hade dött. De frågade om inte de kunde få gå i Chigambas skola som deras kompis gjorde. Att säga nej var som ni förstår omöjligt! Givetvis lovade vi detta och nu har de en fadder.

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande

Janne Wickman
070-245 66 15

Sekreterare

Carina Jönsson-
Brandt
0433 -20785

Kassör

Björn Eriksson
070-840 94 81

Ledamöter

Christer Blomquist
0433 -20077
Susann Eriksson
Fadderansvarig
070-840 94 81

Ledamöter

Clara Göransson
0433-21332
Janne Eliasson
070-652 96 22

Suppleanter: AnnGreth Wickman, Marita Blomquist

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Mårten Dahlman 0433-62086 (Ernst & Young i Älmhult)



Clara, Susann, Janne E, Carina
Björn, Janne, Christer

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.R.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia,
Rose Baldeh, Bunama Krubally, Binta Jallow

Hemsida, e-post, facebook, bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
www.facebook.com/chigambas
Bankgiro: 5061-2514

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Bunama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara.

Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år.

Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514.

Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Bunama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja och filter. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det små möjligheter för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande.

Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

**Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!**

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Donationer (24 augusti - 5 mars)

Återigen TACK till alla er som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång.



Till bortgångnas minne 16 400 kr
Insamlingar via Facebook 39 498 kr
Birgitta o Tommy Glans 5000 kr (Sjuk fonden)
Helene Jansson 3400 kr (försäljning av sin CD julskiva)
Övriga donationer 10 500 kr
Läraryrket i Markaryd 1000 kr
Nöttja Bygdegård 1600 kr
Nöttja Syförening 3000 kr
Vrå-Lidhult SPF 800 kr
KontorsHjälpen i Strömsnäsbruk (Stor Chigambas affisch i tyg)
EMP Stålteknik i Markaryd (tillverkning av klyvkniv)
Konecranes personalklubb i Markaryd 4500 kr
"Chigambas-dagen" 34 020 kr
Insamlingen för Mamadou 34 231kr
Insamling till de drabbade av branden i Basse 63 104 kr (i skrivande stund)
Ett stort tack till alla ni som hjälpte till på "Chigambas-dagen".
Återigen måste vi säga ett stort TACK till damerna som sticker babykläder.
Tack DANAGÅRD LITHO för tryckning av tidningen.



Gör det enklare för oss att få tag på dig! Anmäl din mejladress till oss på info@chigambas.se
Tänk även på att informera oss om du flyttar.



Mamadou drabbades av en sjukdom som liten och som gjorde att hans ben inte fungerar. Chigambas har hjälpt honom med att tillverka denna hand trampcykel för att han ska kunna ta sig till skolan. Mamadou går nu i klass 8 och varje dag tar han sig till skolan med denna cykel, parkerar den utanför klassrummet och kryper in och sätter sig i skolbänken. Han hanterar denna cykel helt suveränt men givetvis är hans önskan en



elrullstol som grannen har lite längre ner på gatan. Några faddrar ställde frågan om de fick göra en insamling på Facebook i Chigambas namn för att kunna hjälpa honom med en elrullstol. Givetvis hade vi inget emot detta men vid närmare eftertanke skulle en Scooter var ett bättre val. På några veckor hade det kommit in pengar så att det räckte. Scootern är nu beställd och kommer att fraktas till Gambia i april. Tack alla ni som bidragit till att Mamadou kan få denna Scooter!



De flesta skolor har skolmärken på sina skoluniformer som visar vilken skola eleven tillhör. Styrelsen har diskuterat att även ha detta på Chigambas skoluniformer. Nu har vi fått tag på en man som kan trycka dessa till ett bra pris. Det blev ett märke för förskolorna och ett för yrkesskolorna.

CHIGAMBAS-dagen



Hej alla Chigambas vänner!

På fotot syns några av oss som var med på gruppresan i februari förra året till Gambia. Fantastisk resa tillsammans med fadderföräldrar till barn i Afrika. Efter att ha varit i Basse några dagar och fått uppleva hur familjen bor i fattigdom, bestämde vi, tillbaka vid kusten, under en kvällsmiddag, att vi måste göra något för barnen i Basse. Pengar måste till. En basar/loppis skulle vi fixa hemma i Småland.

Sagt och gjort. Under våren träffades vi 1 ggr/månaden och spånade och bestämde hur vi skulle få in pengar på olika evenemang.

Bokade söndagen den 3 oktober 2019, ville göra något tidig höst, och sedan kunna berätta för medlemmarna på årsmötet några veckor senare i Traryd, vad intäkterna blev. Lokalen heter Verdandi-lokalen, även den i Traryd. Det är en mysig inbodd äldre lokal, lagom stor med scen och stor samlingslokal, kök med separat fikarum.

Vi 7 tjejer delade in oss i ansvarsgrupper, såsom kök-fika, loppis-auktion, underhållning, media-Facebook. Det bestämdes att pengarna vi tjänade skulle gå till lekredskap på skolorna.

Efter att det på nätet informerats kontinuerligt vad vi hela tiden fixade inför basaren, samt efterlyste loppisgrejer och finare saker till auktionen. Det tog fart ganska fort med det, och vi hade påsar/kartonger med saker på många ställen i våra hem.

Vi var på företag som sponsrade med bra grejer, de va så givmilda. Blev allt från korv-charklådor, gräddbullar, presentkort och andra grejer som gav bra pengar på lotteriet.

Vi fick ihop ett fantastiskt auktionsbord. Och med den roliga auktionsutroparen flöt allt på bra.

Nu skall också nämnas alla de många bagare som knådade bullar, bakade bröd och knäckebröd. Vispade sockerkakor/rulltårter och bakade småkakor. -vilken "goe" lukt av nybakta bullar på söndagsmorgonen, då alla levererade sitt hembakade.

Då det skänktes 40 ägg till våfflor, såldes över 150 med sylt och grädde.

Det såldes också många kakfat med godsaker på, att ha till fikarummet i hemmen.



Flera av oss "Smålandsflickor" var ute i skogarna och plockade lingon som vi sedan gick hem och syltade. Sålades sedan i fint dekorerade burkar. Även saft av hallon, rabarber försvann kvickt från borden.

Det som slog alla rekord var försäljning av rökt fisk som vakuumpförpackats, och även inlagd sill. En fadderfamilj gillar fiske och lovade oss sälja deras fisk som är populär. Vi fick 70 fiskar som såldes slut på 1 timme. Fantastiskt! Utöver loppis kunde vi sälja saker företag/folk skänkt som var mycket fina grejer. En kvinna som har eget tryckeri på vår ort skänkte Chigambas-flaggan med loggan på. Trycket fick göras i Italien, tänka sig! Flaggan tillhör nu Chigambas, och är med på alla evenemang.



Det var 8 olika musikanter som ställde upp för att sjunga och spela, samt några var själva faddrar som vid sitt framträdande berättade om sitt fadderbarn, och Basse som de besökt. Underhållning var det en gång i timmen, så bra stämning!

Scenen var dekorerad i Gambia-stuk, på filmduken rullade foton från Basse hela dagen, där satt många personer och tittade. Janne och AnnGreth Wickman var inbjudna att berätta om fadderverksamheten, de sålde även kläder från Afrika. På en långvägg hängde kläder från Gambia så besökarna kunde se hur man är klädd där.



Vi hade tryckt upp många affischer, som innehöll allt vad som erbjöds under basaren från 11-17:00 och som sattes upp vida kring Traryd. När vi öppnade vid 11:00 var det mycket folk som köade och var på språng in, helt otroligt! De förvånades av vårt fantastiska fikabord de först mötte. Inne i stora lokalen var flera välfyllda loppisbord och klädställ, samt skor. Trevligt dukade fikabord med färgglada dukar och Gambia prydnader på. Loppisen drog igång liksom försäljningen. Fikaborden fylldes snabbt, då med live-musik, bildvisning och lotteriförsäljning vid borden. De tog fort slut, fina priser. Syntes att folk trivdes, fanns de som träffade "goa" vänner, satt och pratade, fikade, samt gjorde däremellan fina loppisfynd. Då auktionen drog igång, var många på plats.



**Har du funderat på att bli fadder?
Gör slag i saken!
Registrera dig gör du enklast på
www.chigambas.se**

Vill nämna att alla som ställt upp på ett eller annat sätt, har gjort det ideellt. Alla vill ju hjälpa!
Så när vi stängde för dagen, var vi lagom trötta och förväntansfulla av att räkna våra intjänade pengar. Trodde inte de var sant att vi fått ihop 34.020: - Hurra Hurra!! Det blev en slant till lekredskap på skolgården i Basse, som nu är på uppbyggnad. Känns så bra!
Så efter denna succé är vi taggade att göra ny basar/loppis i Verdandi-lokalen söndagen den 4 oktober klockan 11-17:00.
Vi har nyss haft vår första träff för att "spåna" på vad vi skall bjuda på till denna sammankomst i oktober. Våra musikanter ställer upp igen, även någon ny. Vi har lyckats få en lokal att samla våra prylar i alldeles gratis.
Har fått meddelat oss att en del av de som bakat i fjol redan är klara för nya leveranser till hösten. Skall tillägga att vi får sälja korb med bröd också för folk gittade inte gå hem och fixa middag, då de hade så trevligt där de satt!
Sillfiskaren lovade dubbla försäljningen till hösten. Nu ser vi fram mot en mysig höstsöndag tillsammans igen, och hoppas att vi kan bidra med en ny STOR slant till fadderbarnen, vilket vi informerar om vad den blir på årsmötet. Därefter i november åker några av oss till Gambia för att träffa våra fadderbarn och se de nya gungorna på skolorna som vi bidragit till, ska bli så kul!
Hej, vi ses i Traryd.
Ankie, Lena, Ann-Sofie, Inga-Lill, Sussie, Jessica & Joanna



Något mycket tråkigt och hemskt har hänt i Chigambas hemstad Basse i Gambia. Den stora marknaden med 4–500 affärer har brunnit ner till grunden. Elden spred sig snabbt och efter ett litet tag var hela marknaden övertänd. Brandkårerna från Basse och Bansang kom till platsen och med hjälp av kineserna som är i Basse och bygger vägar kunde de begränsa elden så att den inte spred sig till bostadsområdena. Alla de som hade affärer på marknaden har förlorat allt. De fick rusa därifrån för att klara livhanken och fick lämna både varor och pengar. Om de var fattig tidigare så är dessa människor totalt utblottade nu. Chigambas vill försöka hjälpa så många som möjligt och har startat en insamling. De insamlade medlen kommer oavkortat att gå till att hjälpa dessa människor. Den otroliga summan av 63 104 kr har insamling inbringat (i skrivande stund)! Men det behövs mer för att hjälpa alla de som blivit drabbade. Känner du för att skänka något kan du göra det på Chigambas Bg. 5061-2514. Märk inbetalningen med "Branden"



Chigambas har varit förutseende. Både brandsläckare och brandfilter är införskaffade. På yrkesskolan i Kaba Kama finns det nu på både metall- och träutbildningarna. Alla tre köken på förskolorna har dem upphängda på väggen innanför dörren. Personalen har fått instruktion på hur de ska användas vid nödläge.



Vad är Sponsorhuset?

Mer och mer av våra inköp gör vi via internet. Man kan tycka vad man vill om det, men det finns en odiskutabel fördel: Chigambas kan tjäna pengar på det du köper! Sedan Chigambas registrerade sig hos Sponsorhuset har föreningen fått in 9559 kronor (fram till 8/3 2020) utan att egentligen behöva göra någonting. Allt handlar om att du som kund lägger någon minut på att registrera dig för tjänsten. Så här fungerar det:

Gå in på www.sponsorhuset.se och registrera dig som medlem. Det kostar ingenting och det är inte förknippat med några som helst krav på dig. Under fliken "Välj förening" letar du upp Chigambas och markerar det som ditt val.

När du sedan ska handla, till exempel från Ellos, så går du inte direkt till deras hemsida utan du går in på Sponsorhusets hemsida, letar upp Ellos bland butikerna och klickar dig därifrån vidare till deras hemsida.

Nu handlar du precis som vanligt och då får du rabatt, i exemplet med Ellos 4 % på dina inköp.

Denna rabatt delas lika mellan dig och Chigambas. Du behöver inte tänka på något mer, pengarna som tillfaller Chigambas kommer automatiskt till föreningen.

Du får alltså också rabatt, och denna rabatt erbjuds du att få utbetald så snart du fått ihop 50 kronor. Du kan emellertid, med ett enkelt knapptryck, välja att skänka även denna del till Chigambas.

Det finns över 600 butiker att välja på, och de ger olika mycket rabatt. Exempel på anslutna butiker är Apoteket, Svenska Spel, Adlibris och CDON.

Använder du webbläsarna Chrome eller Firefox kan du aktivera något som heter "Handla Smart" på Sponsorhusets hemsida. Då påminns du automatiskt så fort du besöker en butik som är ansluten till Sponsorhuset.

Denna tjänst fungerar dock bara på datorer, alltså inte på iPad eller mobiler.

Visst låter det bra? Och som sagt, det finns inga konstigheter eller dolda krav inbakat i konceptet utan sanningen är helt enkelt att Chigambas tjänar pengar, du får rabatt och ingen har förlorat på affären.

Har du några frågor om Sponsorhuset eller vill ha hjälp att komma igång så är det bara att höra av sig. Janne Eliasson, 0706/529622

SPONSORHUSET



Ett av årens höjdpunkter är den stora idrottstävlingen. Chigambas tre skolor, Manneh Kunda, Mansajang och Kaba Kama har legat i hårdträning sedan i november. Nu skulle segrare koras!

Att få vara med och se dessa tävlingar är helt fantastiskt. Att se barnens glädje att få delta. Att få se hur barnen uppskattar och hur stolta de blir för ett pris.

Vi snålar därför inte att ge priser och det kan vi tacka LARSSONS Gravyr & Föreningservice i Ängelholm för. De sponsrar Chigambas med alla dessa fina priser.



Årsmöte

Den 13 oktober höll Chigambas sitt 24:e årsmöte.

Som alltid var uppslutningen mycket god. Över 100 medlemmar/faddrar kom vilket styrelsen givetvis tycker är fantastiskt.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Efter godkännande av kallelsen och dagordningen valdes ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.

Styrelsens årsberättelse lästes upp och godkändes. Kassör redovisade räkenskaperna och förklarade att han tyckte att ekonomin är stabil.

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle godkänna denna vilket gjordes. Han informerade om att Chigambas har endast 5 % administrativa kostnader vilket är mycket lågt kommenterade han.

Årsmötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att bibehålla tidigare avgift på 800 kr/fadderbarn och 100 kr för stödmedlem.

För kommande år valdes:

Styrelsen, ordförande Janne Wickman, sekreterare Carina Jönsson Brandt, kassör Björn Eriksson, styrelseledamöter, Clara Göransson, Susann Eriksson Christer Blomquist och Janne Eliasson. Suppleanter, Marita Blomquist och AnnGreth Wickman.

Revisorer Lars Pettersson och Mårten Dahlman (Ernst & Young).

Valberedningen, Ola och Alfred Brandt.

Därefter bjöds alla medlemmar på lunch, sponsrat av Johan Lindahl på ICA Nära i Strömsnäsbruk och som tillagades av Gullvi Meurling med hjälp av Ingrid Andersson (utan ersättning).

Under kaffet bjöd Lars Gahlin och Ola Brandt på sång och musik vilket var mycket uppskattat. Ett lotteri genomfördes med fina skänkta vinster som vi tackar för.

Ordförande avslutade med att tacka alla som komit och alla som ställt upp för att göra Chigambas årsmöte till ett trevligt möte.



Vi har vid ett flertal gånger tidigare skrivit om dessa babykläder. Men vi kan inte nog tacka de fantastiska damer som stickar och syr dessa kläder. Att få se vilken stor glädje det är att få en babytröja går inte att beskriva. Det tråkiga är att inte damerna själva kan vara med och delar ut dessa kläder.

